

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟ

Σελίδα 1960:

Όπως καθόμασταν με τις δύο μηχανές και την άλλη το σκηνικό άλλαξε.

Ακούγεται ένα συντεταγμένο ποδοβολητό, προερχόμενο από την Π. Μελά και την Ξάνθου, όπως είμαι από πίσω...Ακούστηκε ένα ποδοβολητό και βλέπω καμιά εικοσαριά άτομα ομοιόμορφα ντυμένους με κράνη να τρέχουν και αρχίζουν να φωνάζουν νάτος –νάτος.

Σελίδα 1960 και συνέχεια στην 1961:

Το ποδοβολητό με εντυπωσίασε γιατί ήταν συντεταγμένο. Φαντάροι έχουμε πάει όλοι δεν το πετυχαίνεις να ακούγεται ομοιόμορφα με μια φορά. Δεν ήταν μπούγιο. Είχε ρυθμό και ήταν από αυτούς που σε φοβίζουν. Δεν είναι δυνατόν να πετύχει κάποιος αυτό το «τα πα τούπα τα πα τούπα, δεν μπορεί να το πετύχει τυχαία με την πρώτη φορά. Μπορούμε 15-20 να συντονιστούμε; Εγώ πιστεύω πως όχι. Φαντάροι έχουμε πάει όλοι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια ομάδα που γνωρίζοντουσαν, είχαν κοινά ενδιαφέροντα, πολεμικές τέχνες.

Σελίδα 1961:

Με το βγήκαν από το στενό και κοίταζαν απέναντι...είδαν την απέναντι παρέα και το πρώτο πράγμα που είπαν ήταν «νάτος εκεί είναι» και «ελάτε ρε κότες εδώ , θα σας γαμήσουμε ρε μαλακισμένα», Αυτά τα έλεγαν όλοι μαζί, δεν ξεχώριζε μια φωνή απλά ένας είπε «παιδιά πάμε από δω». Ακούστηκε από μια φωνή η δύο το «πάμε από δω» και ορμήσανε προς την απέναντι παρέα.

Σελίδα 1972:

Σε ό,τι αφορά αν ήταν κάτι συντονισμένο και αν τους ειδοποίησε κάποιος αυτούς, προσωπική μου άποψη είναι δεν μπορεί τους μισούς άμα ξαναρωτήσεις που είναι η Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά δεν ξέρουνε που είναι. Δεν μπορεί τυχαία να βρέθηκαν εκεί. Τώρα ήρθανε τυχαία στις 12 η ώρα με champions league για να λύσουν τις διαφορές; Προσωπική μου άποψη είναι ότι σίγουρα κάποιος τους ειδοποίησε. Το ποδοβολητό είχε ρυθμό, πιστεύω τυχαία δεν μπορείς να το πετύχεις.

Σελίδα 1983:

Η παρέα του Φύσσα δεν κρατούσε οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε να είναι πρόσφορο για επίθεση....

Δεν μπορούσε να διαφύγει ο Φύσσας με την δημιουργία αυτής της παράταξης από όπου και να πήγαινε, ήτανε κλοιός.

Σελίδα 1984-1985:

Στην κατάθεσή μου στην ανακρίτρια του Πειραιά είπα ότι «από τις συνομιλίες κι από τον τρόπο που απευθύνονταν στην παρέα του Φύσσα, μου δόθηκε η εντύπωση ότι δεν τον έβλεπαν για πρώτη φορά. Σαν να ήξεραν ποιος ήταν, σαν να είχαν προηγούμενα μαζί του» έχοντας στο μυαλό μου αυτό που χρησιμοποιούσανε, το «να φύγουν γιατί θα τους γαμήσουμε ,θα τον γαμήσουμε» και αυτό που έλεγε ο άλλος στο τηλέφωνο «εδώ είναι».

Σελίδα 1986:

Το να επιστρέφει μια ομάδα ανθρώπων από τον ποταμό σε αντίθετη φορά, να κάνει μάθημα σκοποβολής και εκπαίδευση κάλυψης-βολής, επίθεσης και άμυνας μου ακούγεται στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση. Εγώ στην εκπαίδευσή μου εγώ δεν έχω κάνει εκπαίδευση τη νύκτα και προσανατολισμό χωρίς πυξίδα. Δεν έχω κάνει ποτέ εκπαίδευση με πεζοπορία, έρπην, κάλυψη απ' τον εχθρό με όπλα και με φούμο. Αυτή η εκπαίδευση είναι στρατιωτική.

Σελίδα 1988:

Η παρουσία και άλλων ομοϊδεατών σίγουρα σε εμπυχώνει να πράξεις κάτι και από αυτή την άποψη είπα ότι εμπύχωσαν τον Ρουπακιά. Δεν ξέρω αν οι αστυνομικοί τους κυνήγησαν ή όχι αυτούς τους είκοσι. Είδα ότι ακολουθούσαν από πίσω. Το ότι είχαν από πίσω την αστυνομία δεν σημαίνει ότι φοβήθηκαν κιάλας και ότι αυτό τους εμπόδιζε να εμπυχώσουν με την παρουσία τους τον Ρουπακιά. Το ότι δεν άκουσα εμπυχωτικές κραυγές δεν σημαίνει ότι δεν παροτρύνω κάποιον. Και μόνο η παρουσία και το ανάστημα δίνερι εμπύχωση να το κάνεις.