

ΚΑΤΑΘΕΣΗ Η. ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ Α' ΠΕΚΑ (15, 17-2-2023)

Κοντονικόλας: Πλήρωσα στο ταμείο, βγήκα έξω που ήταν η παρέα μου και ένιωσα ένα κλίμα φόβου. Εκείνη την στιγμή ο Χρήστος είχε το στομάχι του και μας ζήτησε να πάρουμε ταξί. Πήγα εγώ μαζί του πάνω στη γωνία Κεφαλληνίας και Π. Τσαλδάρη. Εκεί περιμέναμε το ταξί και γύρισα πίσω Κεφαλληνίας και Παύλου Μελά. Είδα άτομα που ήταν σαν σκιές. Ήταν πέντε άτομα που κρατούσαν κράνη στα χέρια τους. Μόλις μπήκε στο ταξί ο Χρήστος (σ.σ. βρισκόταν στο διάζωμα της Τσαλδάρη) είδα δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ που έστριψαν στην Κεφαλληνίας. Και την ώρα που περνάμε απέναντι στο πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη (σ.σ. το πεζοδρόμιο στο οποίο βρίσκεται το νούμερο 62 που έγινε η δολοφονία του Π. Φύσσα) **ήρθε ένα αυτοκίνητο και από πίσω ακολουθούσε ένα κονβόι μηχανών.** Αυτοί κρατούσαν τα κράνη στα χέρια, ήσαν μαυροντυμένοι σαν τους άλλους στην Παύλου Μελά. Ρώτησε ο οδηγός (σ.σ. ο Ρουπακιάς) τον Παύλο «πού είναι η Κεφαλληνίας;» και ο Παύλος του είπε «εδώ είσαι».

Σε ερώτηση πότε άρχισαν να τους κυνηγάνε, αν δηλαδή είχαν ενωθεί οι δύο αυτές ομάδες, ο Κοντονικόλας απάντησε ότι ενώθηκαν οι δύο ομάδες πριν αρχίσουν να τους κυνηγάνε και να τους βρίζουν «κότεις, ελάτε εδώ, θα σας γαμήσουμε».

Κοντονικόλας: Ο Παύλος είπε «παιδιά φεύγουμε» και αρχίσαμε να τρέχουμε. Εμένα και τον Παύλο μας προλάβανε και εμένα με χτυπούσαν και με έριξαν και χτυπούσαν στην ενός μαγαζιού. Μόλις ο Μελαχρινόπουλος είδε να με χτυπάνε, γύρισε πίσω για να με βοηθήσει και χτύπησαν και αυτόν. Στο απέναντι πεζοδρόμιο και στο σημείο που είναι απέναντι από την Τσαλδάρη 62 ήταν αυτοί είχαν έρθει με το κονβόι. Τρία άτομα χτυπούσαν τον Παύλο και έρχονταν άλλα τρία άτομα.

Τον Κοντονικόλα και τον Μελαχρινόπουλο τους είχαν ρίξει κάτω και δεν ασχολήθηκαν μαζί τους. Συνέχισαν να χτυπούν τον Φύσσα. Τα άτομα που χτυπούσαν τον Φύσσα άνοιξαν να περάσει ο Ρουπακιάς, ο οποίος μαχαίρωσε τον Παύλο. Οι αστυνομικοί που ήταν στο διάζωμα της Π. Τσαλδάρη δεν παρενέβησαν και μετά ήρθε ένα περιπολικό.

Παραθέτουμε μερικές από τις ερωτήσεις της προέδρου και τις απαντήσεις του Κοντονικόλα:

Πρόεδρος: Είδατε άλλα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά;

Κοντονικόλας: Είδα δύο άτομα στο πίσω κάθισμα.

Πρόεδρος: Μετά τι κάναν αυτοί (σ.σ. Ρουπακιάς και κονβόι);

Κοντονικόλας: Εστριψαν στην Κεφαλληνίας και εμείς περάσαμε απέναντι (σ.σ. στο δεξιό πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη).

Πρόεδρος: Γιατί πήγατε προς τα πάνω;

Κοντονικόλας: Αποφασίσαμε να φύγουμε.

Πρόεδρος: Για λόγους ασφάλειας;

Κοντονικόλας: Ναι.

Πρόεδρος: Ο Φύσσας πού ήταν;

Κοντονικόλας: Στην ίδια ευθεία προς το δρόμο, στην άκρη του πεζοδρομίου. Τρία άτομα στον Παύλο, τρία σε μένα και τρία όταν ήρθε ο Μελαχρινόπουλος.

Πρόεδρος: Οι οποίοι εναλλάσσονταν με αυτούς που ήταν απέναντι;

Κοντονικόλας: Αυτοί που ήταν με μένα ήταν σταθεροί, ενώ στον Παύλο εναλλάσσονταν.

Πρόεδρος: Πήγατε στο γιατρό;

Κοντονικόλας: Δεν εμπιστευόμουν τους γιατρούς.

Κοντονικόλας: Δύο αστυνομικοί ήταν στο διάζωμα της Τσαλδάρη.

Πρόεδρος: Κοιτούσαν και δεν κάνανε τίποτα;

Κοντονικόλας: Ναι, ναι.

Πρόεδρος: Σε τι απόσταση ήσασταν από τον Φύσσα;

Κοντονικόλας: Στα δύο μέτρα.

Πρόεδρος: Και τι βλέπατε;

Κοντονικόλας: Βγαίνει από το αυτοκίνητο και με δύο –τρία βήματα πέφτει στον Παύλο.

Πρόεδρος: Υπήρχαν οι απέναντι;

Κοντονικόλας: Ναι, η υπόλοιπη ομάδα.

Πρόεδρος: Και τι κάνανε;

Κοντονικόλας: Φωνάζανε.

Πρόεδρος: Είπατε ότι ουρλιάζανε;

Κοντονικόλας: Ήταν για να μας τρομάξουν και ήταν σαν να θέλουν να δώσουν δύναμη. Αυτή την αίσθηση είχα.

Πρόεδρος: Πήγε να φύγει τρέχοντας;

Κοντονικόλας: Οχι, έκανε δύο-τρία βήματα. Σε μας έδειξε (σ.σ. ο Παύλος Φύσσας) το τραύμα. Εμείς καταλάβαμε σαν να του δίνει μπουιές στο στομάχι.

Πρόεδρος: Οι τρεις-τέσσερις το βλέπαν;

Κοντονικόλας: Σίγουρα.

Πρόεδρος: Ποιος τον συνέλαβε;

Κοντονικόλας: Ηρθε το περιπολικό και τον συνέλαβε. Αυτοί που είχαν περικυκλώσει τον Παύλο, γίνεται το μαχαίρωμα, πηγαίνουν απέναντι στους υπόλοιπους και πηγαίνουν στην Κεφαλληνίας.

Παραθέτουμε μερικές από τις ερωτήσεις της εισαγγελέα και τις απαντήσεις του μάρτυρα:

Εισαγγελέας: Την πρώτη φορά που είδατε τον Ρουπακιά είχε και άλλα άτομα μέσα;

Κοντονικόλας: Ναι, στα πίσω καθίσματα.

Εισαγγελέας: Την δεύτερη φορά;

Κοντονικόλας: Μόνο τον Ρουπακιά.

Εισαγγελέας: Αυτοί οι 4-5 μετά τι κάναν;

Κοντονικόλας: Πέρασαν απέναντι στους υπόλοιπους και κατευθύνθηκαν προς την Κεφαλληνίας.

Εισαγγελέας: Αυτοί που ήσαν στο απέναντι πεζοδρόμιο;

Κοντονικόλας: Μαζί, μαζί.

Εισαγγελέας: Κινήθηκαν στην Κεφαλληνίας γιατί ήταν κονύτερα;

Κοντονικόλας: Ναι.

Εισαγγελέας: Μήπως Ρουπακιάς και Φύσσας αντάλλαξαν χτυπήματα και δεν τα είδατε;

Κοντονικόλας: Οχι.

Εισαγγελέας: Αλλά;

Κοντονικόλας: Κατευθείαν πάνω του .

Εισαγγελέας: Γιατί πήγαν όλοι μαζί και δεν πήγαν από αλλού και από διαφορετικές κατευθύνσεις;

Κοντονικόλας: Μετά;

Εισαγγελέας: Μετά, μετά.

Κοντονικόλας: Τα μηχανάκια ήταν εκεί (σ.σ. στη διασταύρωση της Κεφαλληνίας με την Παύλου Μελά).

Εισαγγελέας: Δηλαδή πήγαν να πάρουν τα μηχανάκια τους;

Κοντονικόλας: Άκουσα, αλλά δεν το είδα.

Τι επιπλέον προκύπτει από την κατάθεση του Κοντονικόλα σε σχέση με τον Ξυπόλητο;

Πρώτον, ότι σε αυτόν και στον Μελαχρινόπουλο επιτέθηκαν τρεις χρυσαυγίτες στον καθένα.

Δεύτερον, στον Φύσσα οι τρεις επιτιθέμενοι, που έρχονταν από την απέναντι ομάδα των χρυσαυγιτών, εναλλάσσονταν

Τρίτον, κάποια στιγμή οι τρεις άνοιξαν τον κλοιό και με δύο-τρία βήματα ο Ρουπακιάς αγκάλιασε τον Παύλο. Αρχικά ο μάρτυρας νόμισε ότι τον χτυπάει με γροθιές στο στομάχι, στη συνέχεια όμως κατάλαβε ότι τον μαχαίρωσε.

Τέταρτον, οι τρεις χρυσαυγίτες, μετά το μαχαίρωμα του Φύσσα, πέρασαν απέναντι στους άλλους χρυσαυγίτες και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στην Κεφαλληνίας για να πάρουν τις μηχανές τους που τις είχαν σταθμεύσει στην Παύλου Μελά.

Πέμπτον, οι απέναντι χρυσαυγίτες, όση ώρα διήρκεσε η επίθεση των χρυσαυγιτών στους τρεις τους και το μαχαίρωμα του Φύσσα από τον Ρουπακιά, ουρλιάζανε για να τους τρομοκρατήσουν και να δώσουν δύναμη στο Ρουπακιά.