

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Παναττική Μέρα Δράσης για την επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και την επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις Συγκεντρώσεις:

- Έδρα 2^{ης} ΥΠΕ: στη 1 μ.μ. για τη στελέχωση – επαναλειτουργία του ΓΝΔΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
- Στα «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» στον Πειραιά, «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ» στους Αμπελοκήπους, «ΥΓΕΙΑ» και «ΜΗΤΕΡΑ» στο Μαρούσι, «ΙΑΣΩ GENERAL» στο Χολαργό: στις 6 μ.μ.

Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, των νοσηλευόμενων και διασωληνωμένων ασθενών επιβάλλουν την ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας, την στελέχωση και επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, καθώς και την άμεση επίταξη των ιδιωτικών μονάδων και την ένταξη τους σε ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της επιδημίας.

Παρά τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς περί «θωράκισης του ΕΣΥ» - που διαφεύδονται από τη μείωση του αριθμού των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία κατά 1938 εργαζόμενους, από τον Ιανουάριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο 2021, και της κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων κατά 22 εκατ. και για την αντιμετώπιση της επιδημίας κατά 392 εκατ. - η πραγματικότητα είναι ότι τα δημόσια νοσοκομεία, το ένα μετά το άλλο, «πλημμυρίζουν» από ασθενείς COVID-19 και κινδυνεύουν να μετατραπούν σε νοσοκομεία «μιας νόσου».

Αντί για την ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με επείγουσες προσλήψεις και μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων, η κυβέρνηση επιμένει να κρατά σε αναστολή εργασίας περισσότερους από 6000 εργαζόμενους, που τους «στοχοποιεί» για να κρύψει τις δικές της ευθύνες για την εξάπλωση της επιδημίας.

Αντί για τη στελέχωση και επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, αγανάκτηση μας προκαλούν οι πρωθυπουργικές δηλώσεις ότι «έχουμε περιφερειακά νοσοκομεία περισσότερα από όσα θα έπρεπε» που επιβεβαιώνουν τους σχεδιασμούς για συγχωνεύσεις – καταργήσεις δημόσιων νοσοκομείων.

Αντί για την επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID, η κυβέρνηση συνεχίζει τις «χρυσόφορες» συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες τους, ενώ πυκνώνουν οι εξαγγελίες για επέκταση των ΣΔΙΤ και της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. και τα κριτήρια «Κοστολόγησης Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών» που διαμόρφωσε η ΚΕΤΕΚΝΥ Α.Ε. στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αν και η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων της επιδημίας ακόμη και σε χώρες με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη επιβεβαιώνει ότι ο εμβολιασμός, αν και αναγκαίος, ΔΕΝ αρκεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της «ατομικής ευθύνης», που αυξάνει τον κίνδυνο για την υγεία μας, και ταυτόχρονα αξιοποιεί την επιδημία για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης και κερδοφορίας.





Αν και ομολογούν ότι βασική εστία διάδοσης της επιδημίας είναι οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρνούνται να επιβάλλουν στην εργοδοσία να παρθούν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Αντί για πύκνωση των δρομολογίων και λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για να μειωθεί ο επικίνδυνος συνωστισμός και η καθημερινή ταλαιπωρία χιλιάδων εργαζομένων, η κυβέρνηση αξιοποιεί την επιδημία για να προχωρήσει τις Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό τομέα στον τομέα των Συγκοινωνιών.

Εξακολουθούν να μην παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται εκατοντάδες κρούσματα σε μαθητές.

Την ίδια στιγμή που οι ασφαλιστικές εισφορές μας για υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκαν κατά 219 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση αποκλείει εκατοντάδες χιλιάδες ανεμβολίαστους από την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες υγείας για την διενέργεια δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου για SARS-CoV-2 και τους αναγκάζει να γίνονται πελάτες των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Ταυτόχρονα υπονομεύουν το πρόγραμμα εμβολιασμού, δεδομένου ότι αντί για στοχευμένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων, η κυβέρνηση επιμένει στα περιοριστικά μέτρα σε βάρος των ανεμβολίαστων.

Όλα αυτά ενισχύουν τις θεωρίες συνωμοσίας και τον ανορθολογισμό, που σκόπιμα καλλιεργείται από παραθηρησκευτικές ή ακροδεξιές ομάδες.

Συνολικά, η αξιοποίηση της επιδημίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής κερδοφορίας επιβεβαιώνουν ότι απέναντι μας έχουμε τους ιδιωτικούς ομίλους, που ανυπομονούν να αυξήσουν τα κέρδη τους και απαιτούν, από τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την επέκταση της δράσης τους.

Καλούμε όλα τα Σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να διεκδικήσουμε μαζί:

- ▶ Άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με επείγουσες προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας
- ▶ Να στελεχωθούν και να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά νοσοκομεία
- ▶ Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών και με μισθοδοσία του προσωπικού από το κράτος .
- ▶ Να ανακληθούν οι αναστολές εργασίας των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και πρόνοιας
- ▶ Συστηματικό δωρεάν προληπτικό έλεγχο για SARS-COV-2 σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς διαχωρισμούς
- ▶ Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα σχολεία και τις σχολές.
- ▶ Ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού, με στοχευμένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων

Απέναντι στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία των λαϊκών οικογενειών και τα δικαιώματα των υγειονομικών για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, συνεχίζουμε τον αγώνα με Παναττική Στάση εργασίας, την Τετάρτη 1^η Δεκεμβρίου.

Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ