

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΤΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ κ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

16/2/2021

Εν μέσω πανδημίας και με συνοπτικές διαδικασίες η κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε στην ψήφιση τροπολογίας για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ που σύμφωνα με τον υπουργό Πιερρακάκη η στρατηγική κατάληξη αυτού του σχεδίου είναι ο «ιδιώτης στρατηγικός επενδυτής».

Το παραπάνω είναι συνέχεια της ένταξης των ΕΛΤΑ, εδώ και κάποια χρόνια, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο κάτι που αντανάκλα την ευρύτερη βούληση της Ελληνικής πολιτείας. Με άλλα λόγια το ξεπούλημα του ταχυδρομείου γίνεται με τη σύμφωνη πολιτική όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα.

Στο όνομα της βιωσιμότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής μεθοδεύουν και ψηφίζουν την παράδοση του κρίσιμου τομέα των ταχυδρομείων και των υπηρεσιών που παρέχουν στο λαό σε επιχειρηματικούς ομίλους μετατρέποντας σε πανάκριβο εμπόρευμα τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ ξέρουμε ότι το λογαριασμό για το ξεπούλημα του οργανισμού, για το άγριο σάρωμα των εργασιακών σχέσεων, για το διωγμό χιλιάδων εργαζομένων με εθελουσία, για τις αθρόες μεταθέσεις και μετατάξεις, για τις νέες προσλήψεις στα ΕΛΤΑ που δεν θα έχουν ΣΣΕ και μονιμότητα, που θα αλωνίζουν οι εργολάβοι οι πράκτορες και τα δουλεμπορικά γραφεία ενοικίασης εργαζομένων, θα το πληρώσουμε οι ίδιοι και ο ελληνικός λαός

Όταν θα αργοπορεί να φανεί ο ταχυδρόμος για την αλληλογραφία, όταν θα κλείσουν εκατοντάδες γραφεία συναλλαγής και διανομής, όταν θα δυσκολέψει η ζωή του λαού, όταν θα αυξάνουν τα έξοδα με το κόστος μετακίνησης και τη στοιχειώδη εξυπηρέτηση, θα πληρώσουν το λογαριασμό για άλλη μία φορά ο λαός και εμείς οι εργαζόμενοι με μία ακόμα μείωση μισθών και επιδομάτων. Με ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς αφού τα ΕΛΤΑ θα «απαλλαγούν» με την μέθοδο της εθελουσίας από χιλιάδες εργαζόμενους με κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα και στη θέση τους θα βγαίνει η δουλειά με λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.

Θα αγκομαχάμε καθημερινά να βγει η δουλειά τριών και περισσότερων τομέων κατ' αποκοπή αφού ο δήθεν τομέας διανομής δεν θα προκύπτει από κανένα σύστημα διανομής από καμία ογκομέτρηση, χιλιομετρική απόσταση και συντελεστή επίδοσης. Γυρνάμε δεκάδες χρόνια πίσω όταν οι ταχυδρόμοι δούλευαν ήλιο με ήλιο. *Επικαλούνται την ψηφιακή εποχή και προοπτική των ΕΛΤΑ και οι ταχυδρόμοι καλούνται να δουλεύουν με τον αραμπά.*

Έχουν βάλει πλάτη οι δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού

Συνένοχοι στα εργασιακά εγκλήματα της κυβέρνησης σε βάρος των εργαζομένων και του ταχυδρομείου είναι οι εργατοπατέρες των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ – ΔΑΚ – ΠΑΚ, που με καταμερισμένους ρόλους έβαλαν πλάτη να περάσουν σαν οδοστρωτήρας όλα αυτά πάνω από τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματά μας. Δώσανε χρόνο στην κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να ετοιμάσουν την επίθεσή τους. Καθησυχάζοντας τους εργαζόμενους ότι η ΠΟΣΤ είναι εδώ και θα απαντήσει αγωνιστικά. Προχώρησαν σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση και τελικά υπέγραψαν την επαίσχυντη συμφωνία που την ονόμασαν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πίσω από τις πλάτες και ερήμην των εργαζομένων. μία συμφωνία που νομιμοποιεί και με το παραπάνω όλες τις αντεργατικές αποφάσεις της κυβέρνησης και της διοίκησης. Πρόδωσαν ακόμα μία φορά σε κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ δίνοντας αμαχητί «γη και ύδωρ» σε ΕΕ κυβέρνηση και εργοδοσία, να περάσουν Αρμαγεδδώνα στα δικαιώματά μας. Αποτρέψαν συστηματικά οποιαδήποτε διάθεση για αγώνα.

Δεν απέφυγαν ακόμα και στις διαδικασίες για την εκλογή νέων οργάνων στο Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας να τις μετατρέψουν σε ένα σκηνικό με κλέφτες και αστυνόμους και τους εργαζόμενους θεατές. Είναι χαρακτηριστική η πρεμούρα της πλειοψηφίας του σωματείου ΔΑΚ να διεξαχθούν οι εκλογές εν μέσω πανδημίας χωρίς τη ζωντανή μαζική συμμετοχή των ταχυδρόμων, την ανταλλαγή απόψεων, τη διαπάλη ώστε οι ίδιοι οι συνάδελφοι να καθορίσουν την αγωνιστική τους πορεία. Ενώ κάποιες άλλες δυνάμεις, ΠΑΚ, προκειμένου να αποτρέψουν την εκλογική διαδικασία έφτασαν στην κατάπτυστη και απαράδεκτη ενέργεια να καλέσουν την αστυνομία για να ρυθμίσει τη διεξαγωγή των εκλογών. Δηλαδή να εμπλέξουν την αστυνομία στις διαδικασίες των εργατικών σωματείων θυμίζοντας μας ενέργειες του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ΓΣΕΕ και σε άλλα συνδικάτα.

Είναι ακόμα επίκαιρη η πρόταση των ταξικών δυνάμεων του Σωματείου Ταχυδρόμων (Αγωνιστική Ενότητα) για αναβολή των εκλογών λόγω των συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία, όπως συμβαίνει σε εκατοντάδες σωματεία με απόφαση του εργατικού κέντρου Αθήνας σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Τώρα είναι η ώρα να βγούμε μπροστά να οργανώσουμε τον αγώνα μας

«Αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι είμαστε χαμένοι»

Μπ. Μπρέχτ

Η Δημοκρατική Συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις στο Ταχυδρομείο απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα.

Να βγούμε μπροστά να πάρουμε την υπόθεση του αγώνα στα χέρια μας

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο να μας κάνουνε μαύρη τη ζωή. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο τα συνεχή χτυπήματα στα δικαιώματά μας στη ζωή μας.

Να σταματήσουν τώρα οι πολύμορφες πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εν μέσω απειλών για τις αλλαγές που επέρχονται στα ΕΛΤΑ. Σκοπός τους δεν είναι η διευκόλυνση των εργαζομένων αλλά η διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών εργασίας σαν μοχλός πίεσης και εκβιασμού για να δεχτούν οι συνάδελφοι το νέο πρόγραμμα εθελουσίας που βάζουν σε εφαρμογή. Ξέρουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έρθει νέα αντιασφαλιστική επίθεση αλλάζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στη σύνταξη. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα που να διασφαλίσει όσους επιλέγουν να κάνουν χρήση του προγράμματος ότι τελικά θα συνταξιοδοτηθούν.

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα;

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τις λογικές και τις αντιλήψεις «μόνος μου θα λύσω ότι με απασχολεί», «να στηρίξουμε την επιχείρησή μας», «ας δεχτούμε και μειώσεις για να υπάρχει αύριο». Αυτή είναι η λογική της ηγεσίας της ΠΟΣΤ που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της σε όλες τις ανατροπές των δικαιωμάτων μας.

Καλούμαι να συνεδριάσουν όλα τα ΔΣ σου με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε, να βάλουμε εμπόδιο στους σχεδιασμούς κυβέρνησης εργοδοσίας και ΠΟΣΤ. Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες.

ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ