

Τι πρέπει να κάνουμε;(προς την τελική επικράτηση του Έθνους και της Φυλής).

Πιστεύω ότι η εσωτερικότητα ,η οποία είναι η λυδία λίθος και το απόλυτο σημείο αναφοράς των εθνικιστών μας βοηθά αποτελεσματικά να καταλάβουμε μία θεμελιώδη αλήθεια η οποία μελλοντικά θα αποδειχθεί σημαντική για τη συνέχεια της Ελληνικής φυλής.Διότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει η επιβίωση αυτού του σιωνιστικού και διεφθαρμένου κράτους που άλλοι μας έχουν επιβάλει αλλά ακριβώς η αξιολογική συνέχεια του Ελληνικού αίματος και της Ελληνικής ψυχής.

Η εσωτερικότητα λοιπόν μας ωθεί στο να κατανοήσουμε ότι η εσωτερική Ελληνική φυλή,η δύναμη του Ελληνικού πνεύματος που επί αιώνες καρτερικά και ευλογημένα χτίζει αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να νικηθεί και να καταργηθεί από το εξωτερικό κράτος που οι εξουσιαστές αυτού του κόσμου έχουν εγκαταστήσει στην πατρίδα του Σωκράτη,του Πλάτωνα,στο χώμα που έθρεψε το Λιβάνιο και τον Κέλσο,στη χώρα που φώτισε τον Πλωτίνο και τον Πλήθωνα.

Είναι πρωτίστως λοιπόν επιτακτική ανάγκη να διαχωρίσουμε την εξωτερικότητα αυτής της Ελληνικής Πολιτείας από την εσωτερικότητα που σαν υπόγειο ποτάμι κυλάει υποδορείως και ποτίζει το φωτισμένο μέλλον.Όταν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης θεμελίωσαν την Πολιτειακή φιλοσοφία τους τη θεωρούσαν αυτή εξωτερικότητα και συνέχεια της εσωτερικής φιλοσοφίας τους του Αγαθού.Η Πλατωνική Πολιτεία της εσωτερικής δικαιοσύνης και η Αριστοτελική Πολιτεία της εξωτερικής δικαιοσύνης υπάρχουν ως προϊόν τοκετού του Καλού και του Ωραίου.Το Ελληνικό Κράτος στους φωτισμένους προπάτορες έχει ρίζες στο Αγαθό και ηδείς καρπούς που προκύπτουν μέσα από την έλλογη και σύμφωνα με τις επιταγές του Ενός Λόγου λειτουργία του.Το σημερινό όμως κράτος έχει αποκοπεί από κάθε έννοια εσωτερικής επαφής με το πανάρχαιο Ελληνικό Αγαθό το οποίο συνδέει θεσμούς και ανθρώπους με τις λογικές παρυφές και απολήξεις αυτού του κόσμου,δίνοντας το νόημα της τελικής Άρειας υπέρβασης.Είναι σαν το φυτό το οποίο έχει βγει από το χώμα και περιμένει το τελικό του μαραζωμα.Οι εξουσιαστές αυτού του κόσμου το συντηρούν έως τη στιγμή της τελικής εξαφάνισής του.

Το πρώτο βήμα λοιπόν των εθνικιστών είναι η ανάμνηση της υγιούς και Ελληνικής αναρχίας όπως αυτή για πρώτη φορά και με απόλυτα εσωτερικό και σωστό τρόπο προβλήθηκε από τον Αισχύλο στους «επτά επί Θήβας»αλλά και από το Σοφοκλή στην περίφημη «Αντιγόνη»του.Η Αντιγόνη ως Ελληνική εσωτερικότητα είναι η ενδιάμεση δύναμη που ξεκινά από το Άρειο υποσυνείδητο αυτού του κόσμου και φθάνει στην Άρεια βούληση και αποκατάσταση του παντός κατά τον τρόπο του Όλου και των Θεών.Τίποτε δεν σταματά την Αντιγόνη,την Ελληνική ψυχή από την πραγμάτωση του μεγάλου ταξιδιού που αρχίζει από την ανάμνηση των Ηλυσίων Πεδίων και καταλήγει στη βούληση επαναφοράς Εκεί.Ενάντια στην αρχή κάθε κακού εξουσιαστού που επιζητεί τη λήθη και τη διακοπή αυτού του ταξιδιού και της Πίστης και της Βούλησης που το συνοδεύει οι εθνικιστές είναι με τον τρόπο της αιώνιας Αντιγόνης αναρχικοί.Δεν δέχονται τη σημερινή αρχή του σημερινού σιωνιστικού κράτους που έχουν επιβάλει οι γνωστοί στην Πατρίδα μας.Δεν υπακούουν στα κελεύσματα των εξουσιαστών οι οποίοι επιζητούν τη λήθη και την αποβλακωτική αποχαύνωση.Θέλουν εθνικοποίηση όλων των θεσμών και δεν δέχονται την κοροϊδία των ανύπαρκτων σωτήρων οι οποίοι ενώ τα έχουν ξεπουλήσει όλα οιωνίζονται μελλοντική ανύπαρκτη σωτηρία.Μόνο στο σημείο εκείνο όπου είναι αδύνατο να διαρραγεί η ένωση της Πολιτείας και της Φυλής που αντιπροσωπεύει-σύνορα,παιδεία,στρατιωτική επάρκεια,αιώνιοι άγραφοι νόμοι-οι εθνικιστές κινούμενοι από την εσωτερική φωνή του καθήκοντος υπακούουν διότι ακόμα και από τις στάχτες αυτού του κράτους μπορούν να αναστυλώσουν την μεγάλη Ελλάδα.

Οι εθνικιστές εργάζονται κατά απόλυτα εσωτερικό τρόπο ,εξάλλου η δύναμη του έθνους είναι η εσωτερική φλόγα της Πίστης και της Βούλησης.Επιβάλλεται η πλήρης παιδείωση των Ελλήνων και η διαχρονική συνδυαστική κατανόηση και εφαρμογή της Ελληνικής Παιδείας από τα Κύκλια έτη,έως τα Χρυσά έτη,από τον Όμηρο έως τους προσωκρατικούς,από τον Πλάτωνα έως τον Επίκτητο και τον Πλωτίνο,από τον Πλήθωνα έως τον Ίωνα Δραγούμη,τον Άγγελο Σικελιανό και τον Κωστή Παλαμά.

Μέσα από την πλήρη απόκτηση της Ελληνικής παιδείας,αλλά και τη φωνή της αρρίφνητης Ελληνικής φυλής μέσα μας –σε αυτό το μέσα μας σύμφωνα με τον Καζαντζάκη και την Ασκητική του συνεχώς οι Πατέρες ομιλούν και καθοδηγούν-πρέπει πρώτα εμείς ως Έλληνες να πεισθούμε ότι είμαστε αυτοί που οικοδόμησαν και φιλοτέχνησαν αυτόν τον κόσμο μέσα από τον εσωτερικό διάλογο με το ήδη υπάρχον και την παραγωγή των ιδανικών,των αξιών και των αρετών.Ο Ελληνικός πολιτισμός επικοινωνώντας μέσα από φωτισμένα μυαλά με τους Άρειους ιδρυτές αυτού του κόσμου και της όλης διάστασης του παρόντος

σύμπαντος κόσμου νωρίς κατενόησε τις έννοιες του Είναι και του Γίνεσθαι.Της Δικαιοσύνης ,της Πρώτης Αιτίας και του Μεγάλου Τέλους και Σκοπού.Όλος ο σημερινός κόσμος στηρίζεται επάνω σε αυτές τις αρχές –έστω με τον ανόητο τρόπο των υλιστών εξουσιαστών οι οποίοι έχουν αναγάγει τη δικαιοσύνη σε σεβασμό του σάπιου συστήματός τους αλλά από τους Έλληνες έκλεψαν αυτήν την έννοια-και εμείς ως Έλληνες στιγμή δεν πρέπει να αμφιβάλουμε για αυτή την θεμελιώδη αλήθεια,το αντίθετο θα πρέπει να την μεταδίδουμε.Το Ελληνικό Πνεύμα και ο Ελληνικός Λόγος πότε σαν όρος και πότε σαν ποτάμι αλλά και σαν υπόγειο ρεύμα ευρίσκεται σαν θεμέλιο,σαν κύριο συστατικό και σαν θεμελιώδες υλικό σε όλες τις αυτοκρατορίες και κράτη.Ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός πολιτισμός κτίσθηκε επάνω στις διδασκαλίες των διωγμένων Ελλήνων σοφών από την αλωθείσα Πόλη.Όταν ο Ταμερλάνος το 1402 αιχμαλώτισε τον τούρκο σουλτάνο Βαγιαζήτ τον επονομαζόμενο «κεραυνό»τον έκλεισε σε ένα κλουβί και τον ρώτησε γιατί απαρνείται το νομαδικό παρελθόν του και κάνει άλλα πράγματα ξένα προς τη φυλή των μογγόλων.Περίφημη είναι η απάντηση του Βαγιαζήτ ο οποίος απάντησε ότι εντυπωσιάσθηκε από τον τρόπο της Βυζαντινής Πολιτείας και θα ήθελε και αυτός να διδάξει αυτόν τον τρόπο σταθερής και μη νομαδικής ζωής στους υποτακτικούς του.

Οι Έλληνες ειδικότερα είναι οι κάτοικοι που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό και την ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος την οποία και έχουν ως Πατρίδα.Η Ελλάδα είναι η Μεγάλη Ήπειρος επί Μολοσσών και Πύρρου,η Μεγάλη Μακεδονία επί Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου,η Πόλη και η Μικρά Ασία εκεί όπου οι άνθρωποι φωτίσθηκαν από τον χαρισματικό Ελληνικό Λόγο και προχώρησαν προς το φώς της Λογικής τη ζωή τους,η Κύπρος όπου ο Σόλων έγινε δεκτός ως φωτισμένος Έλληνας,η Θεσσαλία,τα νησιά όλα του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους,η Πελοπόννησος και η Κρήτη.Ως Έλληνες εθνικιστές πρέπει αυτή η χαρτογραφική εικόνα του Ελληνισμού να είναι φύση μας,την οποία αυξάνουμε μέσα από τη διδασχή της.

Ειδικότερα σήμερα οι Έλληνες εθνικιστές πρέπει και επιβάλλεται να είναι πλήρως ενήμεροι για το αναμφίβολο όπως εξελίσσεται γεγονός της μεγάλης σιωνιστικής επίθεσης ενάντια στο φωτισμένο Ελληνικό Λόγο.Συγκεκριμένα,η μεγάλη προσπάθεια των εβραίων είναι η μαζοποίηση των ανθρώπων,ο περιορισμός της νοητικής τους ικανότητας ο πρόωρος θάνατος –σωματικός και πνευματικός –όλων μας.Ο οντικός λόγος του Νίτσε και του Χάϊντεγγερ είναι ο χειρότερος εχθρός σε αυτή την προσπάθεια.Ο λόγος του Χάϊντεγγερ ο οποίος βλέπει αυτόν τον κόσμο σαν μέριμνα του Ώδε Είναι πριν την πορεία του ανθρώπου προς τον κόσμο του όντως Είναι,προς τον κόσμο της αποκατάστασης με όπλα τη Βούληση και του Νίτσε αλλά και του Σοπενχάουερ είναι Ελληνικός Λόγος.Οι Έλληνες εθνικιστές θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα της θυσίας,της ζωής που κινείται πέρα από την ύλη,της οδού που οδηγεί σε κόσμο φωτός ανώτερο από αυτόν της μάζας και του συνοθυλεύματος.

Πιο συγκεκριμένα όσοι έχουν την ευκαιρία –εκπαιδευτικοί και όχι μόνο-θα μπορούσαν μέσα από την παιδεία ,ενάντια στην παιδεία αυτού του κράτους,ανασυστήνοντας το Κρυφό Σχολείο,να διδάσκουν τα παιδιά τις ιστορικές και φιλοσοφικές αλήθειες που θα τα στρέψει να ανακαλύψουν την οδό προς το Αγαθό ενάντια στο ποδόσφαιρο,στα internet καφέ και στα άλλα σύγχρονα «άρτους και θεάματα».Θα ήταν πράγματι πολύ καλό να συνασπιστούν οι Εθνικιστές ανά κλάδο συνάδελφοι και οργανωμένα να διδάσκουν τις εθνικές αλήθειες στα παιδιά-μαθητές.Να διοργανώνουν εορτές επί τη ευκαιρία σημαντικών γεγονότων,επίσης εκδρομές σε σημαντικά μέρη εθνικής μνήμης αλλά και συνεχώς να υπενθυμίζουν επετείους και σημαντικά εθνικά γεγονότα.

Όλοι μπορούμε στον μικρό μας κόσμο να επηρεάζουμε τον συνάνθρωπό μας τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο,το παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της Πατρίδος αλλά και σε βάρος της ύπαρξής μας είναι δόλιο.Εάν πράγματι έχουμε πιστέψει ότι αυτά τα οποία πιστεύουμε είναι η Αλήθεια,εάν θεωρούμε ότι πράγματι είναι αναγκαία η διάδοσή τους ,τότε ας ορίσουμε τον μικρό ή μεγάλο ζωτικό μας χώρο και μέσα εκεί ας επηρεάσουμε πρόσωπα ή καταστάσεις.Είναι άκρως σημαντική η επαφή μας και η ουσιαστική σχέση μας με εθνικιστικές οργανώσεις και συνδέσμους(πρβλ Χρυσή Αυγή)οι οποίες ως κιβωτός διατηρούν τον γνήσιο εθνικιστικό Λόγο και Πράξη.

Θα ήταν ευχής άξιο όσοι από τους συνειδητοποιημένους εθνικιστές μπορούν ας γράψουν βιβλία,άρθρα,κάθε είδους δημοσιεύσεις στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο οι οποίες μπορούν να φωτίσουν πλευρές της Ελληνικής ιστορίας,να θυμήσουν σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα,να ξεκαθαρίσουν το χτές και να ανοίξουν ένα καλύτερο αύριο.Ζούμε στον κόσμο των νικητών και πολλά μα πάρα πολλά πρόσωπα και καταστάσεις που έχουν επιβληθεί με το μανδύα του δήθεν καλού είναι μία απόλυτη παραχάραξη και

σφετερισμός της ιστορίας.Η νοοτροπία και η δεοντολογία του Πολύβιου,του Θουκυδίδη και μεγάλων άλλων ιστορικών έχει πλήρως λησμονηθεί και οι νικητές αυτού του κόσμου οι οποίοι τυγχάνει να είναι μοιραία και οι εξουσιαστές του έχουν επιβάλει τη δική τους ιστορική γνώση για ό,τι συνέβη διότι ξέρουν ότι η ιστορία(από το οίδα=γνωρίζω)είναι γνώση και η γνώση διαμορφώνει πρόσωπα και συνειδήσεις(δεν είναι τυχαίο ότι οι προστακτικές του οίδα και του ειμί είναι ο ίδιος ρηματικός τύπος=ίσθι=ας γνωρίσεις,ας είσαι ό,τι γνωρίσεις).

Το κύμα του γνωσιολογικού αναθεωρητισμού και της γνωσιολογικής αποκατάστασης της αληθείας πρέπει να δυναμώσει και να γιγαντωθεί από τους εθνικιστές.Είναι υπερηφάνεια να είμαστε συνεχιστές των μεγάλων Ελλήνων από τον Κολοκοτρώνη έως τον Μεταξά ενάντια στην χλεύη και στην σκοταδιστική άγνοια που έχουν επιβάλει οι αναρχοκομμουνιστές επειδή ακριβώς τρέμουν την εθνική αφύπνιση των Ελλήνων.Θυμάμαι που παρακολούθησα θεατρικό έργο με θέμα την ιστορική αναδρομή των γεγονότων του 20 αι στο οποίο φυσικά ο Ι.Μεταξάς προβλήθηκε ως ο εμπνευστής ενός κράτους τρομοκρατίας.Όταν διαμαρτυρήθηκα στη συνάδελφο ότι το έργο του Ι.Μεταξά είναι πολυεπίπεδο και κολοσσιαίο εκείνη κόν δεν ήξερε ότι οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις είναι έργο του Εθνικού μας Κυβερνήτη.Ποιός άραγε ξέρει τις πολλαπλές προδοσίες του Ελ.Βενιζέλου που αναφέρει στο ημερολόγιό του ο Ι.Μεταξάς,ο οποίος κατηγορεί π.χ τον Κρητικό πολιτικό ότι επέτρεψε κατά τη διάρκεια του Α.Παγκοσμίου Πολέμου σε δύο Γερμανικά υποβρύχια(Γκαίμπεν και Μπρεσλάου)να καταπλεύσουν και να ανεφοδιασθούν επί Ελληνικού εδάφους και έπειτα να προστρέξουν προς βοήθεια στην τουρκία;

Σε καθαρά αξιολογικό επίπεδο δεν πρέπει να μας πτοεί η πολεμική εναντίον των εθνικιστών που προέρχεται από τους αρνησιπάτριδες και ανέστιους ανθέλληνες και αριστερούς.Πρέπει ως γονείς να παλαίψουμε για τη διατήρηση της Φυλετικής καθαρότητας.Ο Εθνικοσοσιαλισμός,η Πίστη στη Φυλή και στη Βούληση του Φυλετικού ζωτικού χώρου,η Πίστη που ανοίγει τα νοερά φτερά του ανθρώπου,είναι ό,τι το ανώτερο σε σχέση ειδικά με τους ερασιτεχνικούς ακροβατισμούς του κάρλ μάρξ,και του λανθάνοντος εβραϊκού πνεύματος που κυβέρνησε την Ευρώπη του διαφωτισμού μέσα από γνωστούς γερμανοεβραίους,πολωνοεβραίους ,γαλλοεβραίους κ,.λ.π. «φιλοσόφους».Είναι τιμή το να αποκαλούμαστε Εθνικοσοσιαλιστές,είναι Πίστη ότι κατέχουμε την οδό προς ένα αύριο σε ένα κόσμο που τόσο προσεκτικά ετοιμάσθηκε από τους προπάτορες και ρίχθηκε στη λήθη από τους πρόσκαιρους εξουσιαστές αυτού του κόσμου.Ο δρόμος προς τα δικά μας Ηλύσια Πεδία περνάει μέσα από την καταστροφή αυτού του υλικού κόσμου ο οποίος στηρίζεται στο μερικό και στη λήθη.

Ο Ανάχαρσις και μετέπειτα ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι ο σοφός άνθρωπος ποτέ δεν ξεφεύγει του σκοπού του.Ο σκοπός των εθνικιστών είναι να κρατηθούν όρθιοι όταν αυτός ο κόσμος γίνει ερείπια,όταν η φαγωμάρα των υλικών ανθρώπων-είτε λέγονται καπιταλιστές είτε προλετάριοι-οδηγήσει τον πλανήτη γη στο φυσιολογικό συμπαντικό τέλος του.Τότε η εσωτερική δύναμη των φωτισμένων αυτού του χρυσού γένους που μέσα από τη φυλετική Πίστη παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους Τελείους του επόμενου κόσμου, θα αποτελέσει τη νοητή Πύλη μέσα από την οποία οι μαχητές της Τέλειας Φυλής θα ταξιδέψουν σε ένα εσωτερικό πλανήτη επιβάλλοντας τη Βασιλεία των Υπέρανθρώπων.Μέσα στην Τέλεια Οντική Συνέχεια.

Έσεται Ήμαρ.